

## Persbericht

### **Volg de ster - fleurige tentoonstelling rondom kerst**

*Te zien vanaf 28 november tot en met 4 januari 2015*

**De hele maand december zijn de monumentale Cromhouthuizen, inclusief het daarin gevestigde Bijbels Museum, gehuld in een fleurige kerstsfeer. Samen met bloemisten- en styling-collectief The Wunderkammer is de tentoonstelling 'Volg de ster' ontwikkeld. Bijzondere kerst gerelateerde voorwerpen uit de collecties van het Bijbels Museum en Museum Ons' Lieve Heer op Solder worden gecombineerd met een speciale kerststyling met natuurlijke materialen zoals mos, boomschors, blad en dennentakken. De tentoonstelling is te zien vanaf 28 november tot en met 4 januari 2015.**

Uit de collectie van het Bijbels Museum zijn enkele bijzondere prenten en opengeslagen Bijbels te zien. Zo worden er twee Bijbels uit 1870 getoond, met gravures van de Franse kunstenaar Gustave Doré (1832-1883). De afbeeldingen vertellen allen een deel van het kerstverhaal. Ook staan er twee kerststallen opgesteld, waaronder een kerstgroep uit ca. 1945-1950. De totale groep, vervaardigd door Charles Hammes, bestaat uit 81 personen en 37 architectuurfragmenten. In de tentoonstelling staat een kleine selectie opgesteld.

Rond de getoonde kerstvertellingen verzorgt The Wunderkammer kleine stillezens.

'Volg de ster' is de tweede succesvolle samenwerking met The Wunderkammer; op 10 oktober opende in de Cromhouthuizen de tentoonstelling Into the Woods. Deze tentoonstelling blijft staan en krijgt een speciale kerst-makeover.

#### **Shop for a Week**

In de eerste week van de tentoonstelling verzorgt The Wunderkammer een Shop for a Week. Dit is een kruising tussen een winkel en een galerie; waar design van natuurlijke elementen en unieke objecten voor interieur en decoratie bij elkaar komen. De Shop is van vrijdag 28 november tot en met zondag 7 december. Bezoekers kunnen ook na de Shop for a Week nog naar hartenlust kerstcadeaus komen uitzoeken in de museumwinkel die eveneens in kerstsfeer is omgetoverd.

Ook het museumcafé Hof van Heden is in kerstsferen gehuld. Hier wordt de hele maand december een speciaal 'Volg de ster'-menu aangeboden.

#### **Bijbels Museum/Cromhouthuizen**

Het Bijbels Museum is een ontmoetingsplaats van bijbel, kunst en cultuur. Het museum is gehuisvest in twee monumentale panden aan de Herengracht in Amsterdam: de Cromhouthuizen. In 1662 bouwde de bekende architect Philips Vingboons de huizen in opdracht van de Amsterdamse koopman Jacob Cromhout. In deze bijzondere, sfeervolle behuizing wordt de unieke collectie getoond van een van de oudste musea van Nederland.

---

Noot voor redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes Wijnstekers, pers & pr  
Cromhouthuizen/Bijbels Museum, email: [pr@cromhouthuizen.nl](mailto:pr@cromhouthuizen.nl), telefoon: +31 (0)20 5231711 of  
mobiel: +31 (0)6-22927729

Voor meer informatie over The Wunderkammer kunt u contact opnemen Marjolein van Zanten,  
pr & marketing, email: [marjolein@thewunderkammer.eu](mailto:marjolein@thewunderkammer.eu), mobiel: +31 6 1440 73 44